

היום שאחרי

"איזה מזל שאני מקזבלנקה.. סיפר חבר אחד ..ככה קיבלתי דרכון פורטוגלי." בידועי שכל עניין הדרכונים האירופים שמוצעים ברשת הוא רק עניין של כסף, כמו כל תרמית, שאלתי אותו ..למה זה קשור לכך שעלית מקזבלנקה? לא יכולת לרכוש דרכון פורטוגלי באותו כסף גם בלי המורשת המפוארת..?" - "זה בגלל הבלגן בארץ.." אמר ..אם הייתה להם 'מדינה' לא היה את כל הבלגן הזה" כאן כבר חשדתי שמעורבב פה שיבוש דעת מסיבי, כנראה בגלל הווירוס הישן שצץ לו חזרה - רק לא ביבי - שעשה כך שאצלו היוצרות התהפכו. "הם פתחו במלחמת דת נגדנו.." התחלתי להזריק נוגדנים ..מבול אל אקצה - זוכר? כולנו 'מתנחלים' בשבילם - זוכר? למה אתה חושב שזה משהו אחר?" כמו שקורה כמעט בכל ויכוח על זהות, לשמע דברי החבר נראה לרגע כעוס ואז התחזק בעוז - "אני ימני ומתנחל לשעבר ותומך במדינה פלסטינית!" לרגע נעתקו המילים מפי. ואז שבו. "אתה כמו זה שאוכל חזיר ביום הכיפורים ומתפאר שהוא ממשפחה דתית" אמרתי "התנתקות וגדר כבר ניסינו - עד השביעי לאוקטובר - זוכר..? מה שאתה מציע זו בדיוק ההגדרה של אי שפיות - לעשות שוב ושוב את אותם הדברים ולצפות לתוצאה אחרת".

"קיבלתי" ממך שיחת טלפון עם הודעה מוקלטת.. אמרתי ליו"ר הצח"י, "כן.." אמר ..זו תוספת למערך החרום שלנו - יש אנשים שלא בודקים הודעות בלילה אז אנחנו מעירים אותם בצלולים" השיחה הזו התקיימה בשולחן הפרלמנט, עת כמה חברים שיתפו חוויות מליל הטילים האירניים. "..בלילה ההוא שקענו בשינה עמוקה - כולל גם הנכד הגדול.." תרמתי שני סנטים לשיחה ..האזעקה לא העירה אותנו, וגם לא הקריאות מבחוץ מהשכן - משמיים עשו שבלילה ההוא נישן ונחסוך מעצמנו את החרדות. "בדיוק למען זה הקמנו את מערך שיחות החרום.." אמר היו"ר ..לעזור לאנשים לשמוע ולהישמר". אותי זה שימח למרות שגם בלי צלצול כבר הרגשתי שמור. "אתה יודע, גם לדוד המלך הייתה מערכת כזו נגד טילים וחרדות - קרא את תהילים צא" הצעתי ליו"ר. "תזכיר לי מה כתוב שם" ביקש, אז הזכרתי. בקול. מאז הגומל אחרי לבנון הראשונה לא עמדתי בפני הקהל. צמרמורת.

החבר מקזבלנקה לא התרשם ולא עצר, ועבר לדבר בלהט על משלמי מיסים וטוחני מילואים וחרדים גם, ובעצם על מה לא. אמנם אין לי הסמכה רשמית אבל נראה לי שהפעם אבחנתי נכון. יש פה התפרצות חמורה של 'רלבת'.

לא שאני בעד סגרים, כמו שהיו בקורונה, אבל זה מצב חמור. אולי צריך לחזור לקטע של הכנסת אנשים לבידוד כפוי בלי טלוויזיה כדי למנוע הדבקה. מסתבר שיש אנשים שמוכנים להכשיר גם שרץ רקוב כמו 'מדינה פלסטינית' רק כי הם שונאים בכל לב. וירוס השנאה העכורה הזה רוחש מכל נקבוביות הערוצים, וננשף בהבל פיהם של כל מיני 'לשעברים' שעולים לאולפנים לשפוך את הפחדים שלהם עלינו. תודה לאל - אני כבר מחוסן מפני שנאת חנם עוד מפני השביעי באוקטובר. אם גיליתם אצלכם תסמינים למחלה האוטואימונית הזו, טפלו בעצמכם - אטמו אוזניכם לאולפנים, שימו ברקע פלייליסט רגוע, וקראו ספרים. 😊

"אז מה אתה מציע?" - קטונתי מלהציע. אבל אולי כדאי לשקול את מה שעבד לנו קודם. כיבוש והתיישבות. אנחנו הרי יודעים שבלי זה לא יהיה ביטחון לאף אחד. "ומה לעשות עם העזתים?" - לא נעשה בעבורם דבר חוץ מלשמור על ביטחוננו. לא שיקום ולא פרנסה. לשנים. כשימאס לעולם מכל 'משחקי הרעב' שראינו, כאשר כל 'אוהבי ישראל' הצניחו להם סיוע על

הראש - העזתים כבר יהגרו מרצונם. רק תפתח להם פתח והם ילכו. יש פה דור שלם שצריך לעבור 'דה-נאציפיקציה' - כפי שאמר פעם פוטין על אוקראינה - זו מלחמה ארוכה, על הקיום, ואין לנו אופציה להפסיד. "והגויים..?" - לא צריך לבקש מהם רשות. גם ככה רוב הגויים אוהבים אותנו רק כקורבנות. אם יעקמו אף או ינסו לכופף לנו את היד 'אז שיישארו עם אף עקום' כמו שאמר פעם בגין. כי לא יצליחו. שמעתי את ראש הממשלה נשבע - ובעניין הזה אני מאמין לו. 'לא חשוב מה יגידו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים' - זכרים..? וכל העולם מסתכל ולומד - ככה יעשה למי שמרים יד על ישראל. כל השאר לא נחשב. הוויכוחים בסגנון 'פפה פוליטי' של יוסי בנאי הם דיבורי האתמול. מי שמקדם אותם שבוי בעבדות מחשבתית, או לוקה 'ברלבית' רגע לפני השלב האלים של המחלה.

ומשהו קטן לסיום -

שלושה עשר עיקרי אמונה יש לעם היהודי. הראשון מדבר במציאות האל והשגחתו בעולמו. "אני לא צריך אל כדי לחיות כאדם הומני..". אמר לי פעם מישהו. מעניין אבל קודר, חשבת, כי אין הומניזם בלי אלוהים. כך גם קראתי בטוקבק שמצאתי ברשת - לא יכולתי לנסח את זה טוב יותר אז גזרתי מסך. מאתר מידה המצוין.

הגב

6. ישעיהו הגיב:

26/09/2023 בשעה 07:51

אין הומניזם בלי אמונה בהיות אדם צלם אלוקים.
 התפיסה הדרוויניסטית הביאה לתורת הגזע של היטלר.
 וכל מי שמשטש את ההבדל בין אדם לקוף, סופו שיכשיר רצח של בני אדם.
 המחשבה הפמיניסטית על עולם ללא גברים היא צעד אחד בכיוון.
 רובוטים אנושיים יאתגרו עוד יותר את השאלה הזו,
 אחרי שיטילו איסור מוסרי לנתק רובוט מחשמל, האתיאיסטים עוד יתכנתו אותם להשמיד בני אדם.
 מות האלוהים מפניו הזהיר ניטשה מקרב את מות האנושות.
 אלוהים חי הוא התודעה של האדם שחיו רצויים.
 אלוהים חי הוא התודעה שחיי זולתו קדושים.
 אלוהים חי הוא התודעה שיש משמעות למעשים.
 אלוהים חי הוא התודעה שהנאות זה לא הכל בחיים.
 אלוהים מתגלה בטוב שבאדם. בדרך שבמשפט, באמת שבחכמה, ביושר שבחיים.
 אלוהים מתגלה באהבה שהיא האחד שמעבר לפירוד הגשמי.
 כפירה באלוהים וניתוק העולם מהחיות העליונה המקיימת אותו היא מעשה נחש הממית ומנתק את המציאות ממקור חיותה, מתיקונה ומגאולתה.
 וזה לא סיפור של דתיים מול חילוניים.
 כפירה באלוהים היא גם אמונה באלילים, או כמו שהרב קוק אמר: "באלוהים שהם כופרים גם אני כופר"
 שאלת היסוד לזיהוי אלילות היא מה מרכזו של העולם.
 האם האדם משרת את האלוהים או שהאלוהים משרת אותו.

ובבניין הארץ ננוחם -

דן חנוך.