

שיחה ממתינה

השבוע קיבלתי טלפון מראש הממשלה. השיחה הגיעה כאשר הייתי בשיחה אחרת, וחנתה לי על הקו עם הצליל המנדנד הזה של שיחה ממתינה. לבסוף, כאשר כבר הבנתי שמדובר במצב חרום – שהרי זה שמתקשר לא הרפה, סיימתי את השיחה הנוכחית ועברתי לשיחה הממתינה. על הקו, לא להאמין, היה ראש הממשלה. בקול חמור סבר וסמכותי, החל מספר לי על נפלאות הזריקה ועל נחיצות 'הבוסטר' במיוחד לאנשים כמוני. באמצעות אספקת הרבה מידע סטטיסטי, מטריד במיוחד, שב והמליץ ודחק והאיץ בי ללכת להתחסן. לא הצלחתי להשחיל מילה לתוך שטף הדיבור הסמכותי, גם משום שלא מפריעים לראש הממשלה לדבר, וגם כי הייתה זו הודעה מוקלטת – וכפי שיוסי בנאי גילה כשהתפלל ונענה – [לא מתווכחים עם הודעה מוקלטת](#). פליאה גדולה אפפה אותי – הבריאות שלי באמת חשובה לרשויות. כל כך חשובה שראש הממשלה (!) בכבודו ובעצמו הרים לי טלפון. נפלא ממני הדבר הזה - ראש הממשלה שלי באמת מאמין שיש אדם שפוי שיקבל עצות רפואיות מפוליטיקאים. ועוד מכאלה, שחונים לו על הקו ולא מרפים.

תמיד הערכתי רופאים ואחיות. גם משום המצוינות והלמדנות הנדרשת מהם כדי לרכוש את מקצועם, וגם משום השבועה שהם נשבעים. חלקם נדמו לי כמלאכים, ולא רק בגלל האמפתיה שלהם אלי, (☺), אלא משום שהקלו על סבלי ורפאו כאביו לא אחת. בעוונותיי, פקדתי בתי חולים לא פעם. בגיל עשרים - בזמן לבנון הראשונה. בארבעים - אחרי שעפתי מההונדה בעת טיסה נמוכה על דיונות. בעשור החמישי - הימאהה - YZF האפור צהוב הספורטיבי שלח אותי לביה"ח להתקין פלטינות. ובעשור השישי לחיי, הקיי.טי.אמ השרירי החליק על דרדרת בירידה תלולה בשטח, ואילץ אותי ללמוד ללכת מחדש. עם השנים השתנו האופנועים שהחזקתי, וזה הנוכחי – גדול כבד ומרעיש, כמוני, אבל עדיין סוחב בעלייה. האופנוע הזה כולו אנלוגי. לא מחשב מנוע, לא מפות הצתה, לא שיכוך אלקטרוני ולא בטיח. הכול מכני – ברזל גומי ודלק. אחרי שבהודו חציתי נחל בוגדני עם האנפילד למדתי להעריך אופנועים כאלה. שם בהודו, לציד, ניסה לחצות את הנחל בחרו צעיר מגרמניה, מרקוס שמו, רכוב על ב.מ.וו. משוכלל – המילה האחרונה בתחום. שנינו שקענו במים עם האופנועים ונדרשנו לחלץ אותם עם חבלים. לי זה לקח כשעה לנקז את המים, לייבש את הפלאגים ולהניע ביק סטארט – ומרקוס עם הב.מ.וו. ?? אולי הוא עוד שם מנסה לתקן את האופנוע ☺. על חוויות מהודו סיפרתי גם בפוסט '[באנו חושך לגרש](#)', שמשום מה, פייסבוק החליטה אז לחסום את השיתוף וההפצה שלו. וזה בכלל קרה עוד לפני '[שמיניסטריון האמת](#)' התחיל לצנזר בגלוי.

אין לי דבר כנגד קידמה או טכנולוגיה חכמה. אני עוסק בזה למחייתי. וחוץ מזה אני חובב מדע מושבע. אני אפילו מנוי על כמה פודקאסטים בנושאי מדע, חלל וטכנולוגיה, רפואה בריאות ותזונה. הערוץ החביב עלי - במיוחד בזמן שמשדרים חדשות - הוא הערוץ המשדר את סודות היקום. הרי הקב"ה בעצמו ציווה לאברהם אבינו – **הַבֵּט-נָא הַשְּׁמַיְמָה וְסֹפֵר הַכּוֹכָבִים אִם-תּוּכַל לְסַפֵּר אֹתָם וַיֹּאמֶר לוֹ כֹּה יִהְיֶה זְרָעְךָ.** (בראשית טו ה). אני תמיד ראיתי בזה גם ציווי מיידי לספור כוכבים, וגם הסבר לעתיד – למה צריך לספור אותם. כאשר הארץ לא תוכל להכיל עוד – הסתכל השמימה ומצא לך ארץ חדשה. ואת זה אפשר לעשות רק באמצעות החקר המדעי המוביל לטכנולוגיה חכמה.

אחד הדברים שעלו בשיחה עם ראש הממשלה הוא עניין 'התו הירוק'. מדבריו ניתן להבין שאם לא אמר להתחסן, שוב, יישלל ממני 'התו הירוק'. לרגע עמדתי נבוך, 'התו הירוק' יישלל? הרי מעולם לא ביקשתי אותו, אז איך יישלל? לא רק זאת, אני לא משתף פעולה עם דורשי 'תו ירוק' כבר המון זמן - מהפעם הראשונה שהחילו אותו. אפילו בחדר האוכל הקיבוצי אני לא סועד יותר. את המאמר [חיסון עדר](#) כתבתי כנגדו - אז למה לשלול? למה?! ולמה ככה בשיחת טלפון..?! ואם

כבר שוללים - לא מגיעה לי לפחות שיחת וידאו או פגישה אישית...!!?! 'מה אני לא איש?! מה אני עז..?!' ☺

במאמר הקודם, ['מיניסטריון האמת'](#) דיברתי על הצנזורה ברשתות החברתיות, והמלצתי בתגובה לשאלות רבות על כמה אלטרנטיבות. אחת מהן, [רמבל](#), הפכה להיות מובילת חופש הדיבור ואני ממליץ בחום לכול יוצר תוכן לעבור לשם במקום להעשיר את יוטיוב. הצנזורה הזו כל כך רעה, שגם הממסד הרפואי על שלל המגזינים שלו מתקפל בפניה. הנה למשל דוגמה נוספת לאיך זה מתנהל – קמה קבוצת חוקרים מכובדת, כולם רופאים במכוני מחקר ידועים וערכה מחקר. המחקר פורסם במגזין רפואי נחשב – [JAMA Pediatrics](#) בסוף יוני השנה. [פייסבוק איימה על המגזין 'בביטול'](#), וגם על כל מי שישתף את המאמר הזה מתוכו. והתוצאה? – המגזין התקפל [ומשך את המאמר](#). ועל מה כל המהומה? המחקר מצא שהנזק שמסיכות גורמות לילדים בבתי ספר הוא לא סביר, ומזיק פי כמה מונים מהסכנה שאותה נועד למנוע. עכשיו תראו - אני לא מתווכח עם מי שחושב שמסכה מגנה עליו. אני משוכנע שהוא משוכנע שהיא מגנה עליו. באמת שלא אכפת לי איך הוא מסכן את האוויר שהוא נושם, ואיך הוא נפטר מעודפי פחמן דו חמצני שהמסכה ממחזרת. מצידו, שיעטה אפילו שתי מסיכות על פניו. כולל האף. אבל אני לא עשיתי את המחקר הזה – וגם פייסבוק לא. תברחו.

אני ממליץ על [טלגרם](#) – אף אחד לא יצנזר, ותוכלו להיכנס לערוצים של אנשים מעניינים. והבנוס? אף אחד לא יזכיר לכם למי 'מחבריכם הווירטואליים' יש היום יומולדת, ומה הוא חושב על מזג האוויר כשהוא נותן 'סחיבה קטנה' מהקפה של הבוקר...

"מה יש לך נגד אמזון?", נשאלתי השבוע – ובכן, אמזון גרועה יותר מאלה ששרפו ספרים. היא מונעת הוצאה שלהם לאור. 'מיין קאמף' של הצורר הנאצי – זמין אצלם, אבל ד"ר סוס הגזעני – יצונזר בשם אג'נדה מטורללת. אמזון גם הורידה מהאינטרנט את 'פרלר' – רשת חברתית מתחרה לטוויטר. היא נתנה לחברה 24 שעות לפנות את האתר מחוות השרתים שלה. מהיום להיום. אפל וגוגל, השותפים לקנוניה נגד חופש הדיבור, הורידו את האפליקציה של פרלר מחנויות האפליקציות שלהן, יחדיו, למרות שהייתה האפליקציה עם מירב ההורדות החודשיות – אצל שתיהן. ולא הסתפקו רק בזה - הכנופיה איימה על ספקי שרותי הוסטינג בארה"ב שלא יעזו לאחסן את 'פרלר' אצלם פן יבולע להם. ולמה אמזון עשתה זאת? משום שפרלר סירבה לצנזר, ואצלה חופש הדיבור נשמר. וגם בשביל כסף. בסוף, פרלר הקימה חוות שרתים משלה ועלתה לאוויר שוב אחרי כמה חודשים. [הנה האתר של פרלר](#) – מומלץ למי שמעדיף לשמוע ציפורים במרפסת ולא ציצים במרשתת. ועוד דבר – כדאי להוריד את האפליקציות ישירות מאתרי החברות ולא דרך 'גוגל פליי', או 'אפל סטור'. הסיבה היא שחלק מהתכנים ניתנים לחסימה על ידי גוגל ואפל אם הורדתם את האפליקציה מהם. לסיכום לגבי אמזון – בזום הנרקסיסט, הודה לא מזמן לעובדי החברה ולקוחותיה – ['אתם שילמתם על זה'](#) - אמר כאשר חזר מהטיול שלו לקצה האטמוספירה. ובכן, לא אני. לא בעבר לא בהווה ולא בעתיד. ממליץ גם לכם להתרחק.

ואיך יודע ראש הממשלה את סודותי הרפואיים המוכמנים? מי גילה לו את גילי, את מצבי החיסוני ואת מספר הטלפון שלי? האם התחיל ליישם מה שהטיף לו בספר שכתב? על איך לנצח מגיפה? - מערכת מעקב חכמה, סטייל 'האח הגדול' על כל האזרחים – כולל [מאגר ביומטרי לא חוקי](#)? האם אנו עדים להתגשמות חזונו של אורול – 1984 – היום...!!?

"..וואו, אתה נשמע רדוף – בסך הכול רוצים בטובתך..". - ואני מודה לכל דורשי טובתי. באמת. "לחץ מזה..", תוסיפו, "אנחנו במצב חרום, ומותר לראש הממשלה לעקוף את החוק, כי..." רגע.. באמת...!!? ומה ימנע מראש ממשלה, תאב כוח, לייצר מצב חרום תמידי כדי שיוכל לעקוף את החוק באופן קבוע? - עד לאיונם של זכויות האזרח, וביטול זכויות אדם בסיסיות?!? האם לא למדנו מההיסטוריה שככה זה תמיד מתחיל? ולמה ראש הממשלה מכנה בתואר - 'מפיצי מחלות' – את מי שאינם חפצים בתו הירוק או בזריקה? זה נשמע לכם כמו מי שרוצה בטובתי?

וחוץ מזה, איזה מצב חרום זה אם יש טיפול יעיל? מוכח? שעובד? אם כבר נדבקתם באיזה 'וריאנט' כדאי לכם להכיר את עקרונות הטיפול המוקדם של ד"ר ולדימיר זאב זלנקו. היהודי היקר הזה חקר ומצא דרך להציל את מטופליו באפ סטייט ניו יורק מקורונה, עוד בשלב תחילת הסימפטומים ולפני האשפוז. הוא בעצמו חלה בסרטן נדיר, ובקורונה – ושרד. גם בארץ יש לא מעט [רופאים שממליצים](#) על הטיפול שלו וגם על תרופות שעובדות – כולל אחת שזיכתה את ממציאה בפרס נובל. ואם כבר פרסי נובל - 'ארגון רופאי החזית האמריקאי', AFLDS, [ממליצים על ד"ר זלנקו לקבלת הפרס](#). רוצים לדעת למה לא שומעים על זה יותר? - צפו בריאיון [הזה](#), ברמבל - לא תמצאו את זה ביוטיוב, ותבינו למה מצנזרים, ולמי יש אינטרס. ומה שהאיש הזה אומר על המלחמה כנגד אלוהים – פרייסלס. מומלץ בחום.

הבת הגדולה מכנה אותנו הרוכבים, 'תורמי איברים'. היא רואה אותנו כאשר אנחנו באים להתאשפז אצלה בטיפול נמרץ. והבת הצעירה, תלמידת הרפואה, בטח תפגוש אותנו מתישהו בעתיד הקרוב. בלית ברירה, אני מתחיל להאמין בגרפיטי הזה שראיתי לפני כמה שנים על איזה קיר בדרך לצפון - 'אופנוענים מכורים לגבס'. ☺ . ולכן, מחוסר יכולת ברירה אמיתית, בין האהבה לאופנועים ולחופש ובין הסיכון להיפגע – אני לוקח את הסיכון והולך עם הלב. הבחירה שלי לא פוטרת אותי מאחריות, ויעידו הפלטינות, אבל זה העניין שלי ולא של אף אחד אחר. כך גם לגבי הקורונה. 'חיה כאילו תמות מחר – למד כאילו תחיה לנצח'. אני ממש אוהב את גנדי.

בבניין הארץ ננוחם –

דן חנוך.